



Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

Κύριο Νίκο Δένδια
Υπουργό
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Κύριε Υπουργέ,

Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία σας στην χθεσινή ετήσια βράβευση των επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ. Όντως υπάρχει θέμα για τις επιχειρήσεις που επέζησαν της κρίσης. Δεν γνωρίζουμε αν το «κούρεμα» των δανείων είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση όπως την παρουσιάζει σήμερα ο οικονομικός τύπος. Επιτρέψτε μας ορισμένες παρατηρήσεις που ελπίζουμε να σας βοηθήσουν στις κατευθύνσεις που θα χαράξετε.

Γνωρίζουμε όλοι τι προκάλεσε την κρίση. Οι τράπεζες την χρεώθηκαν με την εκμηδένιση των ιδίων κεφαλαίων. Οι επιχειρήσεις την χρεώθηκαν με παύση των χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων όσες αφορούσαν εξαγωγές. Οι ιδιώτες την χρεώθηκαν πολλαπλά: από την αυξημένη ανεργία, την επακόλουθη φτώχεια, την υπερφορολόγηση εισοδημάτων και ακινήτων, την εξάντληση των αποταμιεύσεων, την κατάσχεση των τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα. Με όλα αυτά τα μέσα η κρίση ξεπεράστηκε, οι τράπεζες επανεκεφαλαιοποιήθηκαν με την ανάληψη σημαντικού χρέους από το κράτος, δηλαδή τους φορολογουμένους και με αύξηση κεφαλαίων που καλύφθηκαν από ξένους επενδυτές.

Παραμένει το πρόβλημα την φτώχειας και της ανεργίας, τα οποία αντιλαμβανόμαστε αλλά για τα οποία δεν επεμβαίνουμε με προτάσεις καθώς δεν είναι των αρμοδιοτήτων μας. Βεβαίως γνωρίζουμε και εμείς ότι η αναζωογόνηση της οικονομίας θα συμβάλει και αυτή σημαντικά στην επίλυση του προβλήματος και στις προτάσεις μας ωθούμαστε και από αυτό το κίνητρο.

Με την επίλυση των περισσοτέρων προβλημάτων ήρθε πλέον στο προσκήνιο και το θέμα των εταιρειών. Δεκάδες εισηγμένες, εκατοντάδες μεσαίες και χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις δεν επέζησαν της κρίσης. Για τις απομείνσες επιχειρήσεις πολλές φωνές θέτουν ως προϋπόθεση να εξευρεθούν αυτές που έχουν υγεία, καινοτομία και εξωστρέφεια. Σε αυτό το θέμα πρέπει να τοποθετηθούμε.

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει διαδικασία, οργανισμός, τράπεζα, κυβέρνηση που να είναι σε θέση να κρίνει χωρίς πολλά λάθη ποιες επιχειρήσεις πρέπει να επιβιώσουν και ποιες να αποθάνουν. (Εξαιρετέες είναι βεβαίως όσες έχουν παραβεί ποινικούς νόμους.) Πιστεύουμε ότι η απάντηση στην απορία είναι απλή. Υγιείς, καινοτόμες και εξωστρεφείς είναι όλες οι επιχειρήσεις που επέζησαν της κρίσης! Και για όλες αυτές πρέπει να αναζητηθεί πρέπουσα λύση, και όχι κατ' ανάγκη η μείωση των δανείων.

*Γεωργίου Σισίνη 15Α, 115 28 Δίσις, τηλ.: 210 36 41 742, 36 41 831 fax: 210 36 41 628
e-mail: info@eneiset.gr; website: www.eneiset.gr*

Μέλος της EuropeanIssuers

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

Για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποχρεωτικά πρέπει να αναζητηθούν λύσεις γενικής εφαρμογής. Για τις περίπου διακόσιες εισηγμένες όμως που είναι ενεργές, καθώς και για τις αντιστοίχων μεγεθών μη εισηγμένες, θα πρέπει η οδηγία προς τις τράπεζες να είναι να βρουν λύση σε κάθε μία περίπτωση με τους υπάρχοντες μετόχους. Παράλληλα να διευκρινιστεί ότι όπως οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται με χρέος για την επιβίωση των τραπεζών, έτσι θα μπορούν να καλυφθούν και όποια ποσά επιβαρύνουν στο μέλλον τις τράπεζες οι λύσεις επιβίωσης που αναγκαστικά θα εφαρμόσουν.

Τα προβλήματα δεν είναι όσο μεγάλα φαίνονται. Σήμερα δημοσιεύεται μελέτη (στην Ναυτεμπορική) ότι επί 2720 βιομηχανικών επιχειρήσεων οι 1464 ήταν κερδοφόρες [EBITDA]. Με πολλή εργασία και υπομονή και σύμπραξη ιδιωτικού τομέα και κυβερνήσεως, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούν να επιλυθούν και η έξοδος από την κρίση να επιλυθεί δημιουργικά.

Με εκτίμηση,



Παναγιώτης Γ. Δράκος
Πρόεδρος
Κιν. 69 37 38 09 06